

Zondagsbrief

5^e jaargang, nummer 8

Zondag 23 juli 2023

Kleur van de zondag: **groen**



Wijkgemeente
ZuidWest

Mededelingen

Aandacht voor elkaar

Mevrouw Rita de Fluiter, Laan der Techniek 2, 108 (De Shelter), was nog maar net op vakantie, toen ze helaas is gevallen. Ze verblijft op het moment van schrijven in het ziekenhuis in Groningen, waar ze een nieuwe heup heeft gekregen. We hopen dat zij snel terug naar Veenendaal mag komen om daar te revalideren. We denken aan haar en wensen haar goede moed en Gods zegen, *Anne Stelma en Loeki van der Laan*

Mevrouw Janny Evers verblijft voorlopig nog in: Charim Revalidatie Veenendaal, 't Holle Goed 2, 3901 HB Veenendaal (kamer 02 begane grond). ze heeft haar arm bezeerd (niet duidelijk of het gebroken of zwaar gekneusd is). Bezoek vindt ze nog vermoeiend, maar een kaartje zou fijn zijn. *Thisine Rou*

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar mevrouw Rieny Hessels Mulder-Hemstede, 't Kofschip 89.

Zondag 23 juli 2023

Zondag mag de eerste 'gewone' keer zijn dat ik voorga in ZuidWest. Daar zie ik naar uit. Het is fijn om te beginnen en tegelijkertijd ook weer wat spannend en iets onwennig. Gelukkig was er de afgelopen zondagen gelegenheid om in de kerkbank al even sfeer te proeven en bij het koffiedrinken met deze en gene kennis te maken. Wordt vervolgd, zou ik zo zeggen. Bij één van mijn eerste kennismakingsbezoeken in de wijk, kwam het gesprek op 'loslaten'. Hoe ingewikkeld dat soms kan zijn. Daarom voor nu, in deze zomertijd, dat thema. In dit geval met een impactvol levensmoment van Mozes als leidraad (Numeri 27,12-23). We treffen hem aan het einde van zijn leven. Het ultieme moment van loslaten lijkt aangebroken. Maar loslaten raakt heel het leven: het is en blijft moeilijk.

Samen met een aansporing van Jezus in de Bergrede vormt dit stof tot na denken. Zijn er dingen die je uit handen moet geven? Misschien wel in de handen van God?

Graag tot zondag, *Ds. Loeki van der Laan*

Diaconale collecte

Deze zondag is de bestemming:

Stichting Kerk en Minima Veenendaal

helpt de medemens in nood

Stichting Kerk en Minima Veenendaal is een interkerkelijke hulporganisatie opgericht in 1989. Onze stichting heeft zich tot doel gesteld om een helpende hand te bieden aan de medemens in nood. Als bijvoorbeeld via instanties en overheid geen hulp meer mogelijk is, kan onze stichting een uitkomst bieden. Wij kunnen bijdragen leveren aan voedsel, kleding en goederen. Zo nodig ook eenmalig financieel ondersteunen. Dit doen wij praktisch, snel, discreet en adequaat, zonder allerlei overbodige formaliteiten.

Wij verlenen hulp aan een ieder die in acute nood is *ongeacht* afkomst, ouderdom, religie of nationaliteit. Iedereen is welkom bij ons! Door velerlei omstandigheden kunnen mensen in nood terecht komen. Bijvoorbeeld door het verliezen van je baan, na een echtscheiding, bij huur- of energieschulden, bij arbeidsongeschiktheid, of gewoon omdat het even financieel moeilijk gaat. Voor elke situatie proberen wij samen naar een oplossing te zoeken. Wij hebben ook goede relaties met en korte lijnen naar diverse hulpinstanties in Veenendaal. Alhoewel wij een kleine stichting zijn, vormen we als onafhankelijke stichting een welkome aanvulling op de hulporganisaties in Veenendaal. Kerk en Minima kan haar dankbare werk alleen doen dankzij giften van particulieren, kerkleden, bedrijven/instellingen en collectes in Veenendaalse kerken.

Natuurlijk kunt u ook uw gift overmaken op onze bankrekening

NL87 RABO 0395 1229 45 t.a.v. Stichting Kerk en Minima te Veenendaal.

Vanuit onze werkkamer



De predikantenkamer is inmiddels weer volop in gebruik, ook al wordt er nog druk geschilderd en geklust. Dank aan iedereen, die zich hiervoor heeft ingezet!

Op de foto zie je twee van ons aan al aan het nadenken over de startzondag.

Zo hebben we als pastoresteam een prettige plek om te overleggen, maar bovenal kan ik (Loeki) hier een aantal dagen per week zitten werken.

Dat is niet alleen in praktische zin handig, maar het geeft ook gelegenheid om even langs te komen. Doe dat dan ook gerust!

Ook ben ik begonnen met

kennismakingsbezoeken in sectie 3 en 4.

Zoals ook te lezen in 'Samen Een' ben ik gewoon

maar begonnen bij diegenen van u tussen de 70-79 jaar en namen die op andere wijze op mijn pad komen.

Neem gerust even contact op, mocht u/jij een persoonlijk gesprek c.q. kennismaking op prijs stellen. Misschien is het goed om nog even te vermelden dat in de pastorale secties 3 en 4 Anne Stelma en ikzelf voorlopig samen als pastores actief zijn. Dat geeft mij ruimte om kennis te maken en ook het reilen en zeilen van de gemeente beter te leren kennen. Daar ben ik erg dankbaar voor: een goed begin is immers het halve werk. Pastorale contacten die Anne Stelma heeft opgebouwd, zullen dus voorlopig gewoon voortgezet worden. Hartelijke groeten en graag tot ziens!

Ds. Loeki van der Laan, mede namens het pastoresteam.

Vanuit de werkgroep V.I.S (verdieping, inspiratie, samenkomen)

Vorige week zondag werd een korte sneak preview gehouden van activiteiten die in voorbereiding zijn. De data en het programma komen, online en via de flyer, eind augustus/begin september beschikbaar.

Maar van de genoemde activiteiten zijn hier alvast de data:

Open Gesprek met projectleider Carla Dik-Faber van de Groene Kerken, 28 september in het Trefpunt. De bedoeling is om respectvol en open met elkaar in gesprek te gaan. Hierbij is het doel om elkaar beter te begrijpen in de keuzes die mensen en kerken maken op grond van bijbel en geloof.

Dat kan voor eenieder heel anders uitpakken, maar een vaste waarheid is er niet en daarom mogen we luisterend ook van elkaar leren.

Geloofsopvoeding in de wereld van je kind door Xpedia3.6.0, 4 oktober in het Trefpunt.

Uiteraard is dit nog maar een klein aantal van veel meer activiteiten en belevingen die na de startzondag staan gepland.

Ook de zondagmiddag is hierbij meer in beeld. En.....er komt een verrassende nieuwe rubriek in deze nieuwsbrief! Wordt vervolgd dus!

Namens de werkgroep:

Joost Buddingh, Hans Kroon, Karin de Jonge, Rick Tigelaar, Marije Stegenga en Tine Stegenga-Burgers.

Reacties zijn welkom op zw-vis@pkn-veenendaal.nl

Van de boekentafel

Wist U dat U bij de werkgroep boekentafel gewoon boeken kunt blijven aanvragen? Ook al staat deze weken de tafel niet opgesteld, deze service blijven wij verlenen. U kunt daarvoor bellen of mailen naar Dick Vogelezang.

Tel.nr 5162032; email: dick.vogelezang@xmsnet.nl

Startweekend 2023

Zaterdag 9 – en zondag 10 september in en rond de Petrakerk. Volgende week de details, wil je het nu weten?

[Lees er alles over op de website!](#)



Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau in de vakantieperiode

Van 8 juli tot en met 20 augustus is het Kerkelijk Bureau alleen op vrijdag geopend van 9 tot 12 uur. U kunt op andere tijden telefonisch en per mail uw bericht inspreken of mailen via (0318) 595 203 of kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl.



Kijkcijfers zondag 16 juli 2023

Direct: 115 Opname: 69



Samen Eten in het Trefpunt

Elkaar ontmoeten, jong en oud, tijdens een gezellig diner.

Deze maaltijd wordt verzorgd door vrijwillige koks. Hoofdgerecht, nagerecht en koffie, soms voorgerecht of soep.

Wanneer je vegetarische eet kan je dat aangeven en daar wordt rekening mee

gehouden. Wanneer u graag mee wil eten, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dat melden wanneer u zich inschrijft. We zijn ook nog op zoek naar kokers die 2 keer per jaar mee willen helpen met het koken.

Vrijdag 29 juli 2023 aanvang 18.00 uur. Welkom vanaf 17.30 uur.

Opgeven kan (bij voorkeur via e-mail) tot en met dinsdag 25 juli 2023.

Ingang aan de Dennenlaan.

Kosten 5 euro p.p.

E-mail: zw-samen-eten@pkn-veenendaal.nl

Of bellen naar Hannie van Schuppen 06-57480462

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de

Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.



**Protestantse Gemeente
Veenendaal**