

Zondagsbrief

2^e jaargang, nummer 22

Zondag 1 november 2020



Mededelingen

Kleur van de zondag: groen

De kleur van hoop, vrede, groei, toekomst en het goede leven.

Bloemengroet

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar de heer Gerard Beijer, Tuinfluiter 48. Gerard is opnieuw geopereerd aan zijn schouder na een lelijke val. We hopen met hem dat hij nu voorspoedig mag herstellen.

Aandacht voor elkaar

Mevr. H.M. Haalboom-Sennef is een tijdje terug gevallen en daardoor in het ziekenhuis beland. Zij kan niet meer op de Jan Steenlaan blijven wonen waar ze 65 jaar gewoond heeft. Ze is afgelopen donderdag verhuisd naar Oosterbeek. Verpleeghuis de Molenberg, Molenberg 2, 6862 EZ.

Rijn van Dijk, Verwierdelaan 8, heeft een heftige operatie ondergaan, nadat bij hem kanker is geconstateerd. Hij is nu thuis, maar moet daar nog verder herstellen. We wensen hem en Janca veel sterkte en hopen met hen dat het goed komt.

Geboortebericht

We ontvingen een mooi geboortebericht:

Op 15 oktober is geboren Ilona Ditty van Engelen. Haar roepnaam is Eva

Op haar geboortekaart staat:

Ik vang je

Ik ben er

Ik luister, ik wens

Ik troost je

Ik heb je lief

Oneindig zonder grens

Eva is de dochter van Manuel en Ilona en het zusje van Koen.

Wij feliciteren hen met dit nieuwe geluk: wonder van leven! We wensen Eva, haar ouders en Koen, Gods liefde en zegen toe in hun leven.

Ook u/jij kunt hen feliciteren door een kaartje te sturen: Lunenburg 1, 3904 JN Veenendaal

Zondag 1 november – Allerheiligen

Een mooie gelegenheid om ons eens te verdiepen in deze bijzondere dag: zondag Allerheiligen. Voor katholieken heel belangrijk, samen met Allerzielen op 2 november; bij de meeste protestanten hangt het er hooguit wat bij. Zeker vanuit de Engelse kerkmuziek zijn er prachtige liederen geschreven voor deze dag; we maken voor deze dienst dankbaar gebruik van Nederlandse vertalingen die in het Liedboek zijn opgenomen. We lezen de 'zaligsprekingen' uit Mattheüs 5, traditioneel de Evangelielesing voor Allerheiligen. We horen het verhaal van een bekende 'jonge' heilige, Thérèse van Lisieux en ontdekken wat iemand nou heilig maakt. Ik zou bijna zeggen: komt allen! Maar dat zit er natuurlijk in... Luistert en viert u mee?

ds. Marieke Muijen

kerk in actie

Zondag 1 november 2020 is de eerste collecte voor **KIA Najaarszending met als doel: Sterke vrouwen in de kerk op Papoea**

Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.

Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea. **Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!**

Dankdag 4 november

Om 19.30 uur is er in de Petrakerk een dankdienst. Het woord zegt het al, we willen onze dank uitspreken. Er is een tijd geweest, dat er kritisch, ja soms smalend werd gedaan over dankbaar zijn. Er was zelfs een liedje: "Dankbaar MOET je wezen, dankbaar MOET je zijn..." het was een reactie op de gedachte dat je niet te moeilijk, niet te kritisch moest zijn: Wees maar blij, met wat je hebt. Accepteer het leven zoals het is. Maar we leven nu in een andere tijd, zo blijkt. We leren het opnieuw? Om blij te zijn, dankbaar te zijn voor het goede dat je ondervindt in je leven. Dat niet alles maakbaar en zomaar verkrijgbaar is. In de dankdienst staan we stil bij al het goede dat we dit afgelopen seizoen. Je kunt de neiging hebben om op te noemen alles, wat niet goed is gegaan, waar je tekort in komt. Deze dag vraagt ons om te binnen te brengen, al het mooie in je leven, wat je hebt kunnen betekenen, hebt mogen doen. En ten diepste past het ons daarin om God te danken.

Het thema van de overdenking is: het geheim van de oogst. We lezen de gelijkenis van het zaad uit Markus 4, waarin Jezus het Koninkrijk van God

vergelijkt met een mens die zaait en terwijl hij slaapt, brengt de aarde uit zichzelf vrucht voort.... Het mysterie van de oogst! Mede i.v.m. de coronamaatregelen is het een eenvoudige viering. De zanggroep zingt en Barbara Coster is organist.
Ds. Coby de Haan

Rommelmarkt

Tot nader order kunnen er geen spullen voor de rommelmarkt gebracht worden. Boeken kunnen nog wel ingeleverd worden.

Pastoraat

Nu we door de laatste Coronamaatregelen meer aan huis gebonden zijn en minder activiteiten kunnen of durven ondernemen, zijn onze sociale contacten minder geworden. Zeker nu de dagen korter, donkerder en kouder worden en het leven zich meer achter de huisdeuren af gaat spelen, lopen we nog meer het risico elkaar uit het oog te verliezen. Gelukkig zijn daar de contactpersonen, pastoraal medewerkers en sectie ouderlingen. Wat fijn dat zij 'de ogen en oren' van onze wijkgemeente zijn. Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor!

We hopen dat u hen weet te vinden (via de bezoekaart), wanneer er een bezoek op prijs gesteld wordt, maar zeker in deze tijd ook, wanneer u hulp op een ander gebied nodig heeft (bijvoorbeeld boodschappen doen en hulp bij Kerconline).

*Namens de werkgroep Pastoraat,
Roselie Minderhoud*

Open Kerk in november

Ook bij de Open Kerk merken we dat door de toenemende besmettingen en de strengere coronamaatregelen mensen voorzichtiger worden en minder komen. Daarom doen we in de maand november ook met de Open Kerk een stapje terug. We blijven open, maar korter. We sluiten graag aan bij de actie voor de Voedselbank van de diaconie. De tijden voor de Open Kerk vallen in november samen met het inzamelen van boodschappen voor de voedselbank: dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.

Iedereen is hartelijk welkom in de Petrakerk.

Neem er de tijd, kijk om je heen.

Word er stil, brand een kaarsje.

Laat los wat je belast of moe maakt.

Ontmoet anderen, voer een persoonlijk gesprek.

*Om daarna verfrist en met nieuwe moed
weer verder te kunnen gaan.*

Lezing Rabbijn Clary Rooda uitgesteld

Zoals te verwachten was heeft de commissie voor Kerk en Israël de lezing die gepland was op **donderdag 12 november** uit moeten stellen.

Ze had zich wel verheugd om naar onze gemeente te komen om het onderwerp "Een ecologische benadering van de Joodse spijswetten" (ECO-KASJROET) te bespreken. Juist nu spelen ethische principes als dierenwelzijn, fair trade en

duurzaamheid een belangrijke rol, **in de belevingswereld van jongeren en ouderen.**

We hebben afgesproken dat we, zodra het weer mogelijk is, een nieuwe datum zullen zoeken waarop deze ontmoeting wel door kan gaan. En dat laten we u/jou natuurlijk via weten. Wat zal het fijn zijn als wij elkaar weer mogen ontmoeten!

Taizé-Vieringen 8 november 2020 en 10 januari 2021

Gezien alle Corona maatregelen en de beperkingen die daarbij horen hebben wij als Taizé commissie besloten om de Taizé-Vieringen van 8 november 2020 en 10 januari 2021 af te gelasten.

Door de maatregelen komt het karakter van een Taizé-Viering, waarin het met elkaar zingen een belangrijk meditatief is, niet tot zijn recht.

We hopen dat het op 14 maart 2021 weer mogelijk is om een Taizé-Viering te houden.



**VOEDSELBANK
VEENENDAAL**

Voedsel-estafette

Zondag 1 november 2020 is de start van de voedsel-estafette.

Een groot aantal kerken in Veenendaal e.o.

doen mee aan de voedsel-estafette, uitgaande van de Voedselbank

Klik voor meer info

Veenendaal. Elke maand zorgen één of meer kerkgenootschappen voor het inzamelen van (houdbare) voedselproducten. Vervolgens wordt het "stokje", zoals bij een estafette, doorgegeven aan een volgende kerk. De diaconie van onze wijkgemeente **ZuidWest** heeft toegezegd in de maand **november** haar bijdrage te willen leveren. Ook de Bethelkerk en de Pniëlkerk leveren deze maand hun bijdrage. Op dit moment zijn er ruim **150** gezinnen in Veenendaal mede afhankelijk van de Voedselbank. Maar.....gezien de nog steeds geldende beperkingen omtrent o.a. kerkbezoek (max 30 personen) kunnen wij ons voorstellen dat het voor u/ jou als gemeentelid misschien meer tegenop ziet naar de winkel te gaan om boodschappen te doen voor de Voedselbank. Toch willen wij ook dit jaar ons steentje bijdragen en u/jou de mogelijkheid bieden de gevraagde boodschappen bij de Petrakerk in te leveren. Dat kan op zondagmorgen (1, 8, 15, 22, 29 november) **voor** de dienst, waarbij we u helaas geen zitplaats voor de eredienst kunnen garanderen, daarvoor moet u een uitnodiging van kerktijd.nl hebben en verder tijdens de Open Kerk momenten in november op dinsdag avond (19-20 h), woensdag- en donderdagmiddag (14-15 h). Hieronder treft u het boodschappenlijstje aan, zoals aangeleverd door de Voedselbank, (gelieve *uitsluitend* hieruit een keus te maken). Ook in deze voor iedereen onzekere tijden hopen wij evenals voorgaande jaren op een succesvolle inzameling. Uiteraard kunt u ook een financiële bijdrage leveren in de collecte-emmer in de kerk of rechtstreeks overmaken naar de **Voedselbank Veenendaal** bank rek nr.

NL46 ABNA 0577 8897 45 o.v.v. Voedsel estafette ZuidWest.

Uw gaven op welke wijze dan ook zijn zeer welkom!

Namens de wijkdiaconie, Leo van Berkel

nadere info of opmerkingen bij zw-diaken1@pkn-veenendaal.nl

Suiker, krenten en rozijnen, blikjes vis (geen haring), blikjes knakworst, kleine potjes uien, kleine potjes augurken, couscous, alle soorten rijst (behalve witte), koffiemelk, houdbare melk, gewone thee (geen smaakjes) droge peulvruchten (bijv. rode linzen, kikkererwten, witte bonen), olie, kleine potjes/blikjes groente, aardappelpuree, potjes pastasaus, blikjes leverpastei en blikken soep.

Kosterlijke oproep

Het is nu enkele maanden geleden dat de Petrakerk afscheid heeft genomen van de koster Barend en Thijs. De bedoeling was én is om de taken van de vaste koster op de zondagmorgen over te laten nemen door vrijwilligers. Bij De Goede Reede was men niet anders gewend dan werken met vrijwillige koster tijdens de zondagen en de kwart eeuw dat dit gedaan werd heeft dit altijd prima gefunctioneerd. Nu we samen de Petrakerk gebruiken is het de bedoeling om deze taak op vrijwillige basis uit te oefenen. Hiervoor zijn echter nog wel een aantal vrijwilligers nodig. In De Goede Reede bestond de kostersgroep uit 16 personen, dat waren 8 teams van 2 personen die elk 1 x in de 8 weken verantwoordelijk waren voor de kostertaken op zondag. Bij het samengaan van de 2 wijkgemeentes zijn er vanuit De Goede Reede een aantal koster mee gekomen die na enige tijd ingezet zijn bij de kostertaken in de Petrakerk. Dat betekent dat er op dit moment 7 mensen beschikbaar zijn voor de kostertaken. Om weer met 2 personen tijdens de zondagsdienst te kunnen functioneren is dit aantal dan ook te weinig. Wij zijn op zoek naar personen die ons team komen versterken zodat wij wekelijks een voltallige bezetting hebben. U begrijpt natuurlijk al dat wij hierbij een dringende oproep aan u doen om in overweging te nemen om uw bijdrage te leveren. Wilt u/jij meer weten over de werkzaamheden van de koster op zondagmorgen stuur dan een bericht naar het volgende e-mailadres: zw-ouderling-vz2@pkn-veenendaal.nl. Dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Kijkcijfers onlinedienst 25 oktober 2020:

Direct: 304 Opname: 112

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

www.kerkdienstgemist.nl

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl



Protestantse Gemeente
Veenendaal