

Digitale Nieuwsbrief

nr. 62 februari 2020

Samenzijn op Zondagmiddag

Hebt u als “zeventig-plusser” soms moeite om de zondagmiddag zinvol te besteden? Wijkgemeente ZuidWest kan u een beetje tegemoetkomen!

Elke tweede zondag van de maand komen wij 's middag bij elkaar om op gezellige wijze enkele uren samen door te brengen. Onderling wordt een activiteit of onderwerp afgesproken, waardoor de middag meer is dan alleen koffie/thee drinken en praten over koetjes en kalfjes.

U bent van harte welkom op de eerstvolgende “Samenzijn op Zondagmiddag”

Datum: **zondag 9 februari**

Plaats: **Het Trefpunt** bij de Petrakerk

Tijd: **14.00-16.00 uur**

Wilt u meer weten of heeft u vervoer nodig?

Bel Anneke Kroesbergen, 06-25132334

Wandeling ZuidWest zaterdag 8 februari *Over Spoor- en Linie Dijk*

De wandeling starten we in Woudenberg waar we de oude spoordijk oplopen.

Het is het voormalige stuk spoortraject van Amersfoort via Kesteren naar Nijmegen.

Nu is het een prachtig wandelpad door een mooi stuk van de Vallei.

Bij de Oudenhorsterlaan verlaten we de spoordijk en lopen langs de Moriahoeve naar de Liniedijk.

De Liniedijk is onderdeel van de Grebbelinie, we volgen de Liniedijk langs de verdedigingswerken bij hoeve de Beek en verder richting de watertoren van Woudenberg.

Een mooie wandeling over historische grond.

De lengte van de wandeling is ca 8,5 km. Start om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Petrakerk aan de Dennenlaan.



OPEN HUIS

Hoort zegt het voort

Zaterdag 29 februari Open Huis van de wijkgemeente ZuidWest.

Het thema is **Ontmoeten en Verbinden** omdat we de opening van de nieuwe ontmoetingsruimte vieren waarmee we de Petrakerk en Het Trefpunt aan elkaar verbinden.

Als belangrijkste programma elementen kunnen we noemen:

- Het programma begint om 10:00 uur en eindigt om 15:00 uur.
- Rond de middag zullen ds. Tineke Wielstra en ds. Coby de Haan de nieuwe ontmoetingsruimte openen.
- We hebben een spannende speurtocht samengesteld bestaande uit een vragenlijst waarvoor de antwoorden op verschillende plaatsen in het complex te vinden zijn.
- Tegen inlevering van een complete vragenlijst ontvangt u een aandenken en elk uur trekken we een winnaar voor een leuke prijs.
- Koffie is een belangrijke verbindende factor tijdens ontmoetingen zo ook tijdens het Open Huis.
- Lekkers bij de koffie en een pannenkoeken lunch voor vriendenprijzen waarvan de netto opbrengst bestemd is voor een goed doel.
- Verspreid over de dag muzikale intermezzo's.
- De jeugd kan de hele dag koekhuisjes versieren.

Kortom voor elk wat wils, in de komende weken gaan we meer details van het programma onthullen. Hou de zondagsbrief, beamer, website en Samen Eén in de gaten voor de details van het programma.

De feestcommissie (Marcel, Ilona, Warner, Reiny en Adri)



Zondag 8 maart is er een 4U-Viering.

Het thema zal zijn: Sta op!!

Hoe ga jij om met de Schepping, staat duurzaamheid bij jou hoog op de agenda?

Of ga je voor het gemak en bestel je je kleding via internet, ga je altijd voor de nieuwste gadgets?

Zomaar wat vragen om over na te denken.

De voorbereidingen zijn in volle gang.

Vast onderdeel is de LRQ met een plekje op de 'Wall of Fame'. Wie wil daar nou niet staan?

Connected heeft al toegezegd dat ze hun medewerking verlenen in de ze viering.

Jij/u komt toch ook?

Want we zien jullie graag!

Opbrengsten wijkcontactavonden

Het is al weer even geleden dat we als pastoraat drie wijkcontactavonden hebben georganiseerd. Tijdens deze avonden was u in de gelegenheid kennis te maken met ds. Coby de Haan, ook was er gelegenheid voor een goed gesprek met voor u bekende of nog niet bekende gemeenteleden.

De notities/ opmerkingen die door velen van u werden toevertrouwd aan het papier zijn intussen geïnventariseerd en gedeeld met de beide predikanten.

Binnenkort zullen wij binnen het pastoraat met hen onderzoeken op welke wijze wij deze vragen of opmerkingen kunnen omzetten tot actiepunten binnen de verschillende werkgroepen.

Wij hopen u daarvan op de hoogte te kunnen houden.

*Namens de werkgroep pastoraat,
Roselie Minderhoud*



WIJKCONTACT-AVOND



En toen werd het doodstil...

Op zondagmiddag 26 januari was er weer een Kerk-op-schoot-viering. Peuters en kleuters kwamen met ouders en opa's en oma's naar de Petra-kerk om iets te horen, te voelen en te beleven bij het Bijbelverhaal 'De bruiloft te Kana'.

(Johannes 2: 1-11). De zondag ervoor, op Kanazondag, stond dit bekende Bijbelverhaal centraal in de zondagmorgendienst.

Alles wat er zoal bij het vieren van een bruiloft te pas komt, het posten van de uitnodigingen voor de bruiloft, het kleden in feestkleren, foto's maken werd nagespeeld. De (liturgie-) tafel kleedden we feestelijk aan en er waren bloemen. Ondertussen zongen de volwassenen teksten die bij het verhaal horen op bekende kleuter- en kindermelodieën. En hoe gaat dat in zo'n viering, het ene kind blijft rustig zitten op z'n krukje, -we stellen bij deze vieringen een kring van lage krukjes op voor het podium-, een ander kind loopt heen en weer of loopt eens een rondje over het podium, er wordt wat gepraat of gestoeid...

Maar toen het verhaal aankwam bij het moment dat de wijn op was, werd het stiller en stiller. 'Hoe moet dat nu: de feestwijn is op! Er is alleen nog maar gewoon water, de wijnkan is leeg, kijk maar'. Ik hield de wijnkan heel scheef: leeg dus. Een bijdehandje wist precies te vertellen wat er vervolgens gebeurt in het Bijbelverhaal. Toen goot ik water in de wijnkan. Ik pakte een wijnglas en begon te schenken, je kon een speld horen vallen... 'Kijk, nu is het wijn!' (helemaal onderin de kan hadden we wat limonadesiroop gedaan). En ze mochten allemaal proeven.

Maar dat was het mooiste moment: dat alle nog maar zo jonge kinderen stil werden, onder de indruk van het 'wonder'. Er gebeurde iets! Wat is het mooi om kind te zijn: gevoelig voor het wonder. 'Als je niet wordt als de kinderen', zei Jezus...

Na de viering mochten de kinderen in de 'consistorie' feesttaartjes versieren.

Het is bijna twee jaar geleden dat we in de Petra-kerk/De Goede Reede (nu ZuidWest) de eerste Kerk-op-schoot-viering organiseerden. Een landelijk opgezet project van een predikante en een kinderpsycholoog. Het doel is de kleinen vertrouwd maken met de kerk en de Bijbel en onderlinge ontmoeting van ouders en grootouders. Daarom beginnen we altijd met een ontmoetingsmoment bij koffie, thee en limonade, daarna begint de viering in de kerkzaal.

De volgende viering wordt in mei of begin juni gehouden. Alle jonge kinderen worden weer persoonlijk uitgenodigd. *Namens de commissie van voorbereiding, ds. Tineke Wielstra*



Gespreksgroep ouders van 0-12 jarigen

Op dinsdagavond 28 januari jl. zijn we met 9 ouders bij elkaar gekomen voor een zinvolle en fijne avond. Met elkaar zijn we in gesprek gegaan over kinder(geloofs)vragen en welke we herkennen van onze eigen kind(eren) of die we zelf ook wel hebben. We bekeken daarbij ook mogelijke antwoorden zoals aangereikt door Ds. Kees Visser. De antwoorden gaven ook weer aanleiding tot vervolgvragen en verder gesprek met elkaar. We zijn er zeker nog niet over uit gesproken met elkaar en tijdens de volgende bijeenkomst gaan we samen met Kees Visser in gesprek over het Godsbeeld dat we hebben en hoe we dat kunnen overbrengen op onze kinderen. Hoe zien we God, wat kan hij wel of niet, en zelfs de vraag over of het leven afgelopen is na de dood of dat er dan juist een mooie hemel is waar we weer samenkomen. Spannende vragen en antwoorden. Voor een volgende keer is iedereen weer van harte welkom.

De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 24 maart om 20.00 uur, Bergweg 57.

Om een drieluik te maken van deze serie geloofsvragen van kinderen hebben we ds. Coby de Haan uitgenodigd. We kunnen dan ook eens bij onze eigen kinderen vragen wat zij zouden willen weten en deze vraag voorleggen aan Coby en hierover met elkaar in gesprek gaan. Deze is gepland op woensdag 27 mei om 20.00 uur, Schaffelaar 52.

Voor de rest van het jaar zijn de volgende data vastgelegd:

- Donderdag 10 september
- Dinsdag 10 november

De invulling en locaties zullen laten worden uitgewerkt.

Voel je je aangesproken, denk je, daar wil ik wel eens bij zijn, of loop je ook aan tegen geloofsvragen van je eigen kind, sluit gerust bij ons aan. Je bent van harte welkom.

Eerst nog vragen? Neem dan contact op met Maartje Visser (06-36315709 of maartjevisser@hotmail.com).



Voor alle gemeenteleden die wonen in de Componistenbuurt

In de Componistenbuurt wordt er een huiskamerontmoeting georganiseerd. Op woensdag 12 februari ben je van harte welkom om andere gemeenteleden uit de Componistenbuurt te ontmoeten en om elkaar zo een beetje beter te leren kennen. Om 20.00 uur ben je van harte welkom bij de familie Brinkman, Wagnerpad 11. Deze avond zal naast de ontmoeting ook in het teken staan van het jaarthema:

“Een goed verhaal”

U bent allen van harte welkom! We zouden het fijn vinden als je even een berichtje (mail, app, telefoon) stuurt als je van plan bent te komen.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 12 februari!

Barbara Coster- Notenbomer, tel. 06-33176563,

e-mail: janenbarbaracoster@gmail.com

Margreet Brinkman-Wieringa, tel. 511790,

e-mail: anton.brinkman@casema.nl

Van de redactie

De volgende digitale nieuwsbrief zal in de eerste week van maart verschijnen. Eventuele kopij kunt u t/m 2 maart 2020 sturen naar:

ZW-communicatie@pkn-veenendaal.nl

PGV Begroting 2020 vastgesteld

Tijdens de Algemene

Kerkenraadsvergadering van 8 januari is de begroting van de PGV voor 2020 vastgesteld. U kunt de begroting inzien en eventueel downloaden door [op deze link te klikken](#).

OMDAT JIJ JIJ BENT

Jij doet er toe tot de laatste minuut van je leven, en wij zullen al het mogelijke voor je doen. Niet alleen om je te helpen rustig te sterven, maar om je te helpen leven tot je sterft.
(Cicely Saunders)

Deze avond staat zorg in een hospice centraal. Het zal gaan over het ontstaan van de hospicebeweging, waarvan Cicely Saunders wereldwijd één van de grondleggers is, over de verschillende vormen van hospicezorg en over de praktische dagelijkse bezigheden in een hospice. Op welke manier helpen de medewerkers in een hospice de bewoners te leven tot het einde. Welke vragen spelen een rol en wat als er geen gesprek meer mogelijk is. Deze avond zal er veel ruimte zijn voor vragen. Margreet Hagelstein is 10 jaar coördinator geweest van Hospice Berkenstein in Veenendaal. Sinds 4 jaar is zij trainer voor de landelijke Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg). Daarnaast is zij een van de initiatiefnemers van Café Doodgewoon Veenendaal. Plaats: Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86 Datum: donderdag 13 februari 2020 Tijd: 20.00 uur Kosten: € 5,- (inclusief consumptie) Contact: Ada Coppoolse, 555631, adacoppoolse@gmail.com

Gerald Troost in De Open Hof

Zaterdag 8 februari 2020, 20.00 uur:

Gerald Troost, zoals we hem nog niet gehoord hebben. In de bekende muziekstad Nashville (USA) heeft Gerald Troost een reeks nieuwe nummers opgenomen. Samen met Amerikaanse topmuzikanten is gewerkt aan een nieuwe sound.

Inhoudelijk heeft Gerald Troost zich laten inspireren door de vragen en reacties die hij mocht ontvangen van luisteraars.

Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met 'Kerk in Actie' én de Protestantse kerk in Nederland.

Na aftrek van de kosten gaat de opbrengst naar Kerk in Actie. De entree bedraagt €10,- Van harte aanbevolen!

Voor vragen: neem contact op met ds. John Boogaard, 543990, of via j.a.boogaard@ziggo.nl

Colofon

Esther Renting-Visser, lay-out en redactie

Gerrit Hagelstein, redactielid

Hero Mulder, webmaster
ZW-webmaster@pkn-veenendaal.nl

Ds. Wielstra-Ensing, predikant
Wijkgemeente ZuidWest
ds.twielstra@pkn-veenendaal.nl

Ds. Coby de Haan, predikant
Wijkgemeente ZuidWest
ds.cdehaan@pkn-veenendaal.nl

Mirande van der Wilt-Scholten, kerkelijk werker
voor senioren (80+)
m.vdwilt@pkn-veenendaal.nl

ds. Aafke Rijken-Hoevens, predikant en
ondersteuning in het pastoraat 80+
ds.arijken@pkn-veenendaal.nl

Trudy van Dijk, kerkelijk werker
tvdijk@pkn-veenendaal.nl