

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

Het kerkelijk bureau

Het is een frisse donderdagochtend wanneer ik naar de kerk fiets. Achter het raam van het kerkelijk bureau brandt licht en Lidy zwaait van achter het raam naar me en laat me binnen. Alle medewerkers van het kerkelijk bureau zijn vandaag aanwezig. Dat is een uitzondering want ze werken allemaal op verschillende ochtenden - afhankelijk van de taak die ze hebben. Op maandag bijvoorbeeld doen Leo en Henk de verwerking van de collectes en op vrijdag zorgt Bram voor het vermenigvuldigen van de liturgieën en al het andere kopieerwerk voor de zondag van beide wijken.

Deze ochtend verzamelen we om de grote tafel, waar Lidy een schaal met lekkers op zet. Terwijl de koffie wordt ingeschonken worden er grapjes gemaakt en gelachen. Het is alsof ik op een gewone werkplek ben waar collega's elkaar treffen, maar dan wel een werkplek waar geen haast lijkt te zijn. "Ik werk hier met plezier", vertelt Willemien. "Ik ben hier begonnen vlak voor ik met pensioen ging. Het is zo fijn dat dit werk is waar je niet van wakkerligt. Vroeger werkte ik in het onderwijs en dan was er altijd wel iets met een kind waar je nog over nadacht. Hier kom ik soms en dan denk ik: wat ga ik vandaag ook alweer doen? Dat is heel fijn."



Het kerkelijk bureau is gevestigd in een van de zalen aan de Dennenlaan op de locatie van de gemeente 'Zuidwest' maar het bureau is van de beide gemeentes, dus van de hele Protestantse Gemeente Veenendaal. Er zijn ook vrijwilligers uit de beide gemeentes werkzaam op het kerkelijk bureau. Lidy is de betaalde kracht van het kerkelijk bureau en

grappend noemen de vrijwilligers haar, 'hun leidinggevende'. Alle vrijwilligers op het kerkelijk bureau hebben hun eigen taak want er zijn veel verschillende taken rondom de leden- en de financiële administratie die samenkomen bij het kerkelijk bureau. Zo houdt Sophia de ledenadministratie bij. Zij verwerkt veranderingen, zoals verhuizing, overlijden of nieuw binnengekomen leden. Ze maakt pakketjes voor mensen die nieuw in de gemeente komen, die worden dan langsggebracht door de ouderling of bezoekers uit de wijk. Ook zorgt ze dat de juiste informatie over de veranderingen bij 'Samen Eén' komt.



Henk en Leo zijn samen de mannen die het geld van de collectes verwerken, zij werken daarom op maandagochtend. Henk haalt het geld op in de 'Open Hof'. Daarna wordt het geld van de collectes nog eens geteld en wordt er precies genoteerd hoeveel er is opgehaald. Ze hebben daar een mooie machine voor die het muntgeld telt. Het muntgeld wordt daarna opgehaald door een 'oud-vrijwilliger' die het dan langs lokale horeca brengt. "Dat scheelt die ondernemers kleingeld inkopen en ons scheelt dat geld om te storten." legt Lidy uit. Leo en Henk storten het briefgeld bij een geldmaat en ze verwerken ook de gele en blauwe collectemunten. Nadat Henk klaar is met zijn werk krijgt hij een kopje champignonsoep van Lidy, dat is elke maandag vaste prik.

Er wordt tegenwoordig natuurlijk ook geld gegeven



met behulp van de PGV-app. Dat wordt ook goed geadmistreerd en ook het geld dat gewoon wordt overgemaakt tijdens de collecte. Zo komt alles op de juiste plek terecht. Leo ordent op een andere dag van de week ook alle inkomsten van de vaste vrijwillige bijdrage (VVB). Sommige mensen geven per maand en sommigen per kwartaal, of per jaar en dat moet dus ook goed op de bankafschriften bijgehouden worden. Soms zijn er mensen die geld toezeggen, maar vergeten te betalen. Die krijgen dan een herinnering. "Ja wij kunnen van iedereen nakijken wat ze geven inderdaad, maar dat doen we niet", vertelt Lidy. Ook hebben de medewerkers allemaal een vrijwilligerscontract getekend en daar zit een geheimhoudingsclausule in. "Maar eerlijk gezegd zou ik zo uit mijn hoofd niet eens weten wat we zelf geven", biecht ze op.

Willemien is verantwoordelijk voor weer een ander deel van de administratie. Zij zorgt bijvoorbeeld voor de verspreidingslijst van 'Samen Eén' voor de bezorgers en de bestelling bij de drukker. Die daarna bij ongeveer 1500 adressen bezorgd worden, voornamelijk door jonge bezorgers die er een kleine vergoeding voor krijgen. Ze maakt ledenlijsten voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld een lijst met zestigplussers, of een lijst met jongeren. Ook houdt ze de input voor Samen Een, voor wat betreft de diensten bij. Bij elkaar hebben we bijna 4400 leden en er zijn ruim 2500 adressen.

Voor het Verjaardagsfonds, dat van de Diaconie uitgaat, draagt Brand de verantwoordelijkheid. Hij draait elke maand zo'n 300 etiketten, die op enveloppen geplakt worden, en zorgt dan dat er een brief samen met de verjaardagskaart naar de jarige leden van onze kerk gaan. Hij en zijn vrouw en nog een ander echtpaar zorgen verder voor de verspreiding. Brand vertelt dat hij en zijn vrouw beiden tussen de 18 en 25 km per week op de fiets afleggen voor het verspreiden van deze kaarten. Of dat de moeite waard is? "Oh zaker, het levert per jaar zo'n 16.000 euro



op voor de Diaconie!"

Op vrijdag is Bram altijd op het kerkelijk bureau. "Het kopieerapparaat heeft geen geheimen voor Bram", grapt Lidy. Nadat Sola Fide sloot is Bram met veel vrijwilligerswerk voor de kerk gestopt, maar zijn werk op het kerkelijk bureau doet hij nog altijd met plezier. Hij drukt voor de Open Hof de Weekinfo en voor Zuid-West de Zondagsbrief en daarnaast natuurlijk voor beide gemeentes de Orde van dienst. Ze hebben tegenwoordig een mooie nieuwe kopieermachine en die is heel snel. Na het kopieerwerk worden er stapeltjes gemaakt, zodat de Orde van dienst, de Weekinfo's en de Zondagsbrieven op de juiste plekken komen en ook bij zeker 45 mensen thuis worden bezorgd door weer andere vrijwilligers.

Lidy is elke doordeweekse ochtend op het kerkelijk bureau. Ze vertelt dat er geregeld leden binnenlopen. Soms komen mensen even mopperen, soms hebben ze praktische vragen, bijvoorbeeld over de PGV-app of is er iets anders. Er staat altijd een kop koffie klaar voor de mensen en het kerkelijk bureau is zo ook een plek waar mensen even terecht kunnen voor een gesprek. "Soms doe ik ook aan pastoraat", vertelt Lidy. "Dit is toch ook voor mensen de plek waar ze naar toe kunnen gaan als ze iets met of over de kerk willen bespreken. Iedereen is hier welkom", vertelt ze. "Mensen mogen hier iedere ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen. Ook als mensen vragen hebben. We vertellen ze graag meer over wat we doen of kijken hoe we ze kunnen helpen."

Wanneer de koffie op is gaat iedereen aan de slag. Ik vertrek weer en Lidy laat me uit. "Ik moet ook goed voor mijn vogeltjes zorgen", grapt ze, terwijl ze vogelvoer in het vogelhuisje in de binnentuin legt.

Marije Stegenga



Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen? Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan:

Alice van Schuppen, Ariëtte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Jaimy de Wit, Marije Stegenga